

3-dagestur til Sønderjylland og Sydslesvig 2025

Fredag 26. september:



Efter opsamling fortsætter turen over Storebæltsbroen og Fyn videre over Lillebæltsbroen med kurs mod Tønder. Undervejs serveres der formiddagskaffe på en rasteplads, hvor vi holder en passende pause. I Tønder skal vi besøge kunstmuseet, der i dag har fokus på nordeuropæisk kunst fra 1900-tallet

og frem. I "Vandtårnet" kan man se udstillingen af den sønderjyske møbelarkitekt Hans J. Wegners stole. Enkelte af dem har man mulighed for at sidde i.

Derfra fortsætter bussen ned til grænsestenen midt i gaden i Rudbøl og videre til den tyske grænsekro, hvor vi skal spise kl. 13.15. Derefter kører vi til Flensborg, hvor vi kl. 15.30 skal have en guidet rundvisning på det danske mindretals "Flensborg Avis", der blev oprettet efter det forfærdelige 1864 og udgives med artikler på både dansk og tysk.

Sidst på eftermiddagen kører vi til vores hotel i Tarp, hvor der er mulighed for gratis bowling/kegler, inden vi sætter os til bords for at nyde en 3-retters menu. Kl. 20.00 starter vores sædvanlige og hyggelige aftenarrangement, hvor vi synger efter Højskolesangbogen mv.



Lørdag 27. september:

Afgang fra hotellet kl. 8.45 med kurs mod "Den grå by ved havet", som den kendte forfatter Theodor Storm kaldte Husum. Vi går lidt rundt på torvet, ser kirken, hvor der er markedsdag foran, kigger på statuen af Tine, der efter mere end 100 år stadig står og spejder ud over havet efter sin mand. Spadsereturen slutter ved havnen, som er en typisk tidevandshavn.

Kl. 11 går vi til Nordfriesisches Museum, hvor der er udstillinger om Frieslands landskabshistorie, natur, kultur og kunst.

Kl. 12.30 kører vi videre sydpå for at spise frokost på den historiske restaurant, "Roter Haubarg". Her skal vi nyde atmosfæren og møblementet i de fint bevarede stuer. Det er en haubarg pga. det vældige tag, der er bygget ud over gårdspladsen og de fire længer. I laden og hestestalden er der indrettet et lille frisisk hjemstavnsmuseum.



Kl. 14.30 fortsætter vi til "hollænderbyen" Frederikstadt, hvor der er tid til at gå rundt i centrum, inden vi kl. 16.00 skal på en spændende kanalfart sammen med en dansk guide. Derfra returneres til vores hotel, hvor aftenen afvikles som fredag aften.

Søndag 28. september:

Afgang fra hotellet kl. 8.45. Vi kører ud i det nordvestlige Sydslesvig til gudstjeneste i Læk danske kirke kl. 10.00.



Tilbage i Flensborg besøger vi den gamle danske kirkegård, hvor Istedløven i dag er tilbage på sin oprindelige plads, som den fik 25. juli 1862.

Derefter kører vi op til St. Knudsborg, hvor et antal knudsbrødre tager imod og viser os ind i deres historiske gildesal. En af brødrene fortæller om gildets spændende historie og gennemgår nogle af deres ritualer, som vi må forsøge at efterleve. Vi får serveret en lækker middag og synger et par sange. Flere danske konger og prinser har været medlemmer. I nyere tid var prins Henrik medlem, og i dag er prins Joachim medlem af gildet.



Inden hjemturen begynder, besøger vi en grænsebutik. Forventet hjemkomst ca. 19.30 i Ringsted.

Praktiske oplysninger:

1. Afgang fra Kvægtorvet, Næstved kl. 7.15, Ringsted station kl. 8.00, Sorø over for "Støvlet Katrines" hus kl. 8.20 og i Slagelse bag stationen kl. 8.45. **Giv besked om afgangssted ved tilmelding**
2. Husk PAS, EURO og blåt sygesikringskort
3. Turen foretages i samarbejde mellem Grænseforeningen og AFO-Næstved og Susålandet
4. Pris enkeltværelse 3.700 kr., dobbeltværelse 3.500 kr., 3-personersværelse 3.400 kr. samt 4-personersværelse 3.300 kr. **AFO sender opkrævning**
5. Prisen inkluderer buskørsel, broafgift, overnatning, formiddagskaffe fredag, morgenbufféer, frokoster, middage, aftenkaffe, foredrag, guider, bowling/kegler, entréer samt drikkevarer til frokosten på St. Knudsborg
6. Det forventes, at alle er selvhjulpne eller har hjælper med
7. Tilmelding senest 30. august til:
 - Mogens Larsen, tlf. 25213051 - mail: 050943mkl@gmail.com
 - AFO Næstved & Susålandet, tlf. 20404210 - mail: post@afo-naestved.dk